

PAASMARKT
Zaterdag 4 april

WOORD & DAAD

Uitgave van de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel



De Emmaüsgangers (icoon)

17 maart 2020, 48ste jaargang, nummer 1



Protestantse
Kerk

Kerkelijk geluk

De winter is voorbij, althans op de kalender. Het is een zachte winter geweest, het heeft nauwelijks gevoren en sneeuw hebben we niet gezien. De krokussen en narcissen bloeien al een paar weken. Daardoor is het verschil tussen winter en lente niet zo groot, dit jaar.

Toch verlang ik erg naar de zonneschijn, aangename temperaturen en de frisse geur van voorjaar. Het geeft het gevoel dat er iets staat te gebeuren, dat er een nieuwe tijd aanbreekt.

Dat gevoel heb ik ook op het gebied van de kerk. Er is iets gaande, er waait een andere wind. Kerkverlating valt niet te ontkennen. We merken dat ook in onze eigen kerk. Dat maakt veel mensen bezorgd om de toekomst van de kerk. Maar tegelijkertijd bloeien er op andere plaatsen bloemen.

Nu mensen niet meer bij een kerk horen, zoals vroeger, staan ze meer op zichzelf. De kerk gaf vroeger richting om goed te leven. Het gaf duidelijkheid, je hoorde ergens bij. Tegelijkertijd kon die gemeenschap beknellend en beperkend zijn. Mensen voelden zich er niet meer thuis en verlieten de afgelopen decennia massaal de kerken.

De zoektocht naar persoonlijk geluk werd een belangrijke drijfveer. Geluk kun je vinden door te streven naar vrijheid, door je te ontplooiën, door succes te hebben en alle obstakels zoveel mogelijk te vermijden.

Maar na decennia van individualisme waarbij het eigen ik centraal staat, wordt steeds meer duidelijk dat geluk moeilijker te vinden is dan gedacht. Veel mensen ervaren een leegte, ervaren dat het leven toch niet zo maakbaar is. Er is een enorme eenzaamheid, ook onder jonge mensen. Burnout onder dertigers en zelfdoding onder jonge mensen komt schrikbarend veel voor.

Het neoliberale gedachtegoed heeft ons geleerd dat we competitief moeten zijn, gaat ervan uit dat we uit zijn op

ons eigen gewin, eventueel ten koste van anderen. We zouden alleen nog iets doen wanneer we daar zelf beter van worden. En we zijn zo gewend geraakt aan die manier van denken dat onze hele samenleving ervan is doordrenkt.

Maar als je goed kijkt en luistert, kun je ontdekken dat dat neoliberale mensbeeld tegenwicht krijgt. Vlaamse psychiaters ontdekken dat hun wachtkamers vol zitten met mensen die geen psychische ziekte hebben, maar levensvragen. Ze hebben verdriet, voelen zich leeg en ervaren zinloosheid. Mensen kunnen niet meer omgaan met de kwetsbaarheid van het bestaan. Geluk blijkt minder te vangen, en ze voelen zich er in hun leven alleen voor staan. De omgeving laat hen weten dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk en dus ook voor hun eigen ongeluk.

Ook de Britse hoogleraar arbeidseconomie, Richard Layard, ziet dat mensen niet gelukkig zijn (NRC, 2 maart 2020). Hij pleit voor een andere manier om geluk na te streven. Niet door competitief te zijn, maar door samen te werken. Niet door winnen maar door compassie en vertrouwen te ontwikkelen. Om ons op weg te helpen, heeft hij drie leefregels opgesteld waardoor we gelukkiger kunnen worden. De eerste twee zijn psychologisch van aard: je moet jezelf niet vergelijken met anderen die het in jouw ogen beter doen, én je moet je gedachten veranderen. Zijn derde leefregel vind ik zelf interessant: je moet deel uitmaken van iets dat groter is dan jij zelf. Layard heeft daarom een internationaal netwerk opgezet van clubs, *Action for Happiness*, die regelmatig samenkomen (ook in Nederland) om levensvragen te bespreken en iets bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Je zou denken dat zoiets al bestaat. Ik zou zeggen: welkom, gelukszoekers - welkom in de kerk.

Petra Zweers,
kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

In Memoriam Roel Rabbers

Op 8 februari vond in de kerk aan de Zandstraat de uitvaartdienst plaats van ons trouwe gemeentelid Roel Rabbers, overleden op 3 februari. De belangstelling was overweldigend. Familie, vrienden, burens en kerkleden waren in groten getale gekomen om afscheid van Roel te nemen. Naast zijn liefde en betekenis voor zijn gezin, heeft hij vele jaren een belangrijke rol gespeeld in onze kerkgemeenschap.

De schok was groot toen wij nauwelijks drie maanden geleden hoorden van de ernstige ziekte die hem had getroffen. Hij heeft zijn lot met veel moed geaccepteerd en gedragen, gesteund door Paulien en kinderen en zijn vertrouwen in God.

De gemeente is hem veel dank verschuldigd. Jarenlang was hij actief op verschillende fronten. Hij organiseerde en leidde bijeenkomsten voor en met ongeveer alle leeftijdsgroepen die we kennen bij onze kerkgemeenschap. Hij was lange tijd coördinator bij de ambts-groep Pastoraat en is een aantal periodes lid geweest van de kerkenraad.

Bekend was zijn optreden tijdens de jaarlijkse Paasmarkt, waar hij leiding gaf aan zijn 'bloemenmeisjes'. Als boerenzoon voelde hij zich nauw verbonden met de natuur. Dat liet hij ook zien bij zijn zorg voor de planten en bloemen in de perken rondom onze kerk.

Vorig jaar nam hij een belangrijke taak op zich als lid van de kerkenraad met bijzondere opdracht: Vorming&Toerusting. Die taak vervulde hij enthousiast en nauwgezet. Als voorbeeld van samenwerking met de protestantse gemeente van Eindhoven-Noord bracht Roel in overleg met de betrokkenen uit beide kerken de V&T programma's voor 2019/2020 bij elkaar.

Wij gedenken Roel als een aimabel, actief lid van onze kerk en zijn dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente heeft betekend. Wij zullen hem missen.

Kerkenraad/Redactie Woord&Daad



Samenwerking kerkenraden in de regio

Een paar keer per jaar rapporteren we over de samenwerking tussen de kerken(raden) in de regio. De samenstelling van de groep wisselt nogal eens. Niet iedere gemeente geeft er dezelfde prioriteit aan. De vaste deelnemers zijn naast onze gemeente, Nuenen en Best. Eindhoven participeert niet, maar wordt door ons geïnformeerd. Verder zijn er af en toe: Helmond en Geldrop. De pg Helmond is in gesprek met Asten-Someren over het samengaan van beide gemeenten en Geldrop werkt samen met Heeze. Het is duidelijk dat de behoefte aan samenwerking groeit in onze regio.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de regiogroep waren de vaste deelnemers aanwezig (onze kerk, Nuenen en Best). We hebben de behoefte uitgesproken een ontmoetingsdag voor kerkenraden te organiseren. Met het doel elkaar beter te leren kennen rondom een inhoudelijk relevant onderwerp. Om dat onderwerp te vinden hebben we geïnventariseerd waar op dit moment de accenten liggen in de drie kerkelijke gemeenten. Het is duidelijk dat de accenten in de gemeenten verschillen. Maar waarin we overeenstemmen is het moeilijk kunnen vinden van mensen voor bestuurlijke taken. Het onderwerp dat we daaruit geïdentificeerd hebben is: *hoe kun je komen tot een lichtere vorm van bestuur*. Daar horen vragen bij als:

- wat is de rol van de predikant en de kerkelijk werker
- wat heb je minimaal nodig als je aan een kerkbestuur denkt
- wat moet je minimaal doen, welke activiteiten moeten doorgaan en welke stoot je af
- hoe organiseer je op een andere wijze, wat kan bv. d.m.v. projectmatig werken gedaan worden.

We hebben besloten op een zondagmiddag in de zomer deze kerkenraadsdag voor de regio te organiseren over het hiervoor genoemde onderwerp. We nodigen daarbij ook de Eindhovense kerken uit evenals de pg's Helmond, Geldrop en Heeze. Naast de inhoudelijke doelen gaat het om kennismaken, ontmoeten, ideeën opdoen en enthousiast worden. Op 5 juli 2020 gaat deze ontmoeting plaatsvinden in Nuenen.

Jan Haan

Van de Ambtsgroep Beheer

Jaarcijfers 2019 en Actie Kerkbalans 2020

De conceptversie van de jaarcijfers 2019 is door penningmeester Gerrit van Schuppen opgesteld. Binnenkort komen de jaarcijfers ter (voorlopige) goedkeuring aan de orde in de kerkenraad en worden ze voorgelegd aan de controlecommissie. We kunnen nu al wel melden dat het tekort kleiner is dan we begroot hadden. De beperkte mogelijkheden die we hebben om te besparen lijken resultaat op te leveren!

De resultaten van de Actie Kerkbalans zijn, per eind februari, bemoedigend.

Ook dit jaar hebben we voor het bezorgen en ophalen van de AK enveloppen een methode toegepast die de bezorgers niet al te veel werk opleverde. Het bezorgen, voor een groot deel uitgevoerd door de mensen van Ambtsgroep Pastoraat, verliep goed en het ophalen gecombineerd met verschillende mogelijkheden van terugsturen gaat ook naar behoren. Is er bij u wat fout gegaan of heeft u opmerkingen over het bezorgen, het ophalen en/of terugsturen dan horen we dat graag van u. Bijna 70% van de potentiële bijdragers heeft gereageerd en we hopen nog veel enveloppen met toezeggingen te ontvangen.

Mocht u nog niet op de Actie Kerkbalans gereageerd hebben, dan vragen we u vriendelijk alsnog uw ingevulde toezeggingenformulier naar ons te sturen. Dat terugsturen kan ook via Antwoordnummer 1592, 5690 ZX Son en Breugel. Heeft u vragen over het formulier of heeft u andere zaken die met de betaling en incasso te maken hebben, bel dan even met de bijdrageadministrateur Henk Sulsters, 0499-475384

Ambtsgroep Beheer, Johan Zwart



Preekconsent toegekend aan Petra Zweers

In de kerkenraadsvergadering van 17 februari jl. heeft de heer Van de Marel namens de Classicale Vergadering Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallone officieel bekend gemaakt dat door de Kleine Synode van de PKN aan onze kerkelijk werker Petra Zweers *preekconsent* is verleend.

Prachtig voor Petra en voor onze gemeente. De ambtsgroep Eredienst kan nu samen met haar gaan zoeken naar meer mogelijkheden om voor te gaan in onze diensten. Het aantal keren dat er door onze kerkelijk werker voorgegaan kan worden, wordt uiteraard beperkt door haar 60% aanstelling. Verder is het zo dat de kerkorde het niet toestaat dat kerkelijk werkers voorgaan in avondmaals- en doopdiensten.

Aan Petra is in verband met het preekconsent de verplichting opgelegd om een cursus *Aanvullende homiletische en liturgische vorming* te volgen. Homiletiek is de kunst van preken (maken). Begin dit jaar is zij daaraan begonnen.

We wensen Petra veel succes bij het volgen van de cursus en het opnemen van alle leerstof en kracht bij het voorgaan in de diensten.

Johan Zwart

COLOFON

Woord&Daad is een mededelingenblad dat wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel. Verschijnt 4 à 5x per jaar. Oplage 500 ex. Redactie: A. van der Harst, P. Oosting. Opmaak: D. van Hattum. Druk: Drukkerij 'Puntscherp', Eindhoven.

Distributie en bezorgklachten:
Son en Breugel: Dhr. F. Isarin,
tel. 0499-476885
St.-Oedenrode: Mw. G.C. Damen,
tel. 0413-472215

Eerstvolgende verschijningsdata:

12-05-2020

01-09-2020

Kopij inleveren vóór:

27-04-2020

19-08-2020

U gelieve uw kopij *OP TIJD* aan te leveren, bij voorkeur per e-mail sturen naar:
redactiewoordendaad@kpnmail.nl

In voorkomende gevallen kan de redactie een artikel inkorten of niet plaatsen.

Gesprekken met de Johannesgemeente Eindhoven-Noord

Het is ondanks de drukke agenda's van de mensen in onze ambtsgroepen en de vergelijkbare taakgroepen in Eindhoven gelukt om meerdere verkennende gesprekken met elkaar te voeren. Gemeente-adviseur Jack de Koster heeft ons in die gesprekken begeleid, soms door mee te doen in de bijeenkomsten maar ook door het aanreiken van werkmethodes. Het is prettig en goed om een deskundige op het terrein van samenwerken en samengaan van kerken beschikbaar te hebben. De kosten die aan dit adviseurschap verbonden zijn, worden na afloop van het proces vergoed door de PKN.

Het uitgangspunt bij alle gesprekken, en dat is denken we goed om hier nog eens te benadrukken, is dat we ons als kerkgemeenschap wensen aan te sluiten bij een groter verband. Zoals de zaken er in onze regio voorstaan is Eindhoven de meest aangewezen gesprekspartner.

Dit aansluiten is nodig omdat we in Sint-Oedenrode, Son en Breugel op afzienbare termijn onvoldoende bestuurskracht kunnen opbrengen om het kerkenwerk gaande te houden. Het gaat hierbij over bestuurders die de (kerkordelijke en juridisch) formele taken kunnen en willen invullen en dat voor langere tijd.

Naast dit bestuurlijke doel is er een tweede en even belangrijk doel en dat is om zo lang mogelijk als gemeenschap in de dorpen te blijven functioneren en elkaar te kunnen ontmoeten en onze vieringen te kunnen houden in de eigen gebouwen.

In de komende kerkenraadvergadering(en) zullen we veel tijd besteden aan het met elkaar doorpraten van en over de indrukken, de kansen, de mogelijkheden, de zorgen, de toekomstbeelden, etc. die de ambtsgroepen in de afgelopen periode van kennismaking hebben gezien, gehoord en opgedaan. Daarna volgen er gesprekken met de kerkenraad van de Johannesgemeente en op grond van die gesprekken zullen we u nader kunnen informeren en betrekken.

Johan Zwart

Bericht uit de Classis (Noord-Brabant en Limburg)

Zoals in eerdere artikelen in Woord&Daad is uiteengezet, is de classicale structuur van de PKN vernieuwd. Had onze classis voorheen de omvang van Peel en Kempenland, tegenwoordig beslaat de classis heel Noord-Brabant en Limburg; ook de Waalse kerk (de Réunion Wallone) maakt van de classis deel uit. Omdat door de schaalvergroting de afstand van de protestantse gemeentes tot de classis groot wordt is er een regionale onderverdeling gemaakt: de ringen. Aan de ringen van gemeenten is opgedragen gestalte te geven aan verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar en de saamhorigheid van de gemeenten te bevorderen. Gemeenten hebben elkaar steeds meer nodig (dingen samen doen, op ideeën komen), kortom blijf niet steken in je eigen bubbel is het devies.

Er zijn in Brabant en Limburg 5 ringen, die langs de lijnen van de oude classisgebieden zijn gerangschikt. De ring waarin Sint-Oedenrode, Son en Breugel valt is het 'oude' Peel en Kempenland.

Ontmoetingen in de ring zijn inhoudelijk rond een bepaald thema en zijn bedoeld voor vrijwilligers in de gemeente en niet speciaal voor vertegenwoordigers van kerkenraden. De ring is dus geen bestuurlijk orgaan.

Op woensdag 11 maart was zo'n ringbijeenkomst met als onderwerp God in de supermarkt, een interactieve workshop over duurzaam eten, door Arjan Slomp.

Jan Haan

Ontmoetingsdag voor vrijwilligers van de Johanneskerk en onze kerk

In de vorige Woord&Daad hebben we de ontmoetingsdag voor vrijwilligers aangekondigd voor 18 april 2020. Na het verschijnen van Woord&Daad bleek dat voor de Johanneskerk de datum toch niet goed uitkwam. Daarom is er een nieuwe datum vastgesteld: 12 september 2020.

Dit is in het weekend met de startzondag, die een dag later is. Het leek ons wel een mooie symbolische datum, de start van een nieuw jaar waarin beide kerken waarschijnlijk nieuwe stappen zetten op de weg van samenwerking. We geven hierbij nogmaals de inhoud van het artikel zoals het in W&D van 10 december 2019 stond afgedrukt.

Evenals onze (ambts)groepen dat onderling doen kan iedereen die dat wil kennis maken met gemeenteleden uit de Johanneskerk. Daarvoor nodigen we alle vrijwilligers uit. En als je toevallig even geen taak uitvoert ben je ook van harte welkom. We verwachten veel mensen, want in beide kerken zijn heel veel mensen actief. Voor bestuurstaken wordt het steeds moeilijker gemeenteleden te vinden, maar als het om andere taken gaat zijn er veel vrijwilligers. Hoe de dag er uit gaat zien weten we op dit moment nog niet, maar we gaan ervan uit dat er een grote opkomst uit beide kerken zal zijn. We zullen de komende maanden de vrijwilligersdag 'warm' houden en u informeren over de concretisering van de dag.

Jan Haan

Van de Redactie

Zojuist haalde u het eerste nummer van dit jaar, waar alweer twee maanden van verstreken zijn, uit de brievenbus. Zojuist, schrijf ik, want wij zijn er als redactie van overtuigd, dat u net als wijzelf zo geïnteresseerd bent, dat u meteen begonnen bent met lezen!

Het is de uitgave vóór Pasen, met zoals gebruikelijk een groot aanbod aan kopij. De redactie heeft moeten kiezen. Een kleine bijdrage van Arie blijft op de plank, en dus een verrassing. De bijdrage van Marcel Janse is opgesplitst; deel twee komt in het volgende nummer.

De kerkenraad houdt ons bij monde van Jan en Johan op de hoogte van de ontwikkelingen in de gesprekken met 'onze buren' en andere relevante zaken. We staan natuurlijk stil bij het overlijden van Roel Rabbers.

Dirk Strasser schrijft, in dit jaar waarin hij wordt herdacht, over Bonhoeffer. Daar komen we mogelijk dit jaar nog weer over te spreken.

Kees Wisse stuurt ons een gedicht ten afscheid... Of, mogelijk, gaat hij ons in zijn nieuwe woonplaats niet vergeten? Natuurlijk krijgt de paasmarkt aandacht. En bedanken we onze vaste schrijvers, Petra en Chris.

Dan nog heb ik bij lange na niet alles genoemd; geniet van lezen en kijken.

Voor de cover hebben we dit keer gekozen voor een afbeelding van een icoon van de Emmaüsangers.

Piet H.O.

Van de kerkelijk werker

Een jaar is er al verstreken sinds ik begon als kerkelijk werker in deze gemeente.

Inmiddels heb ik van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland preekconsent gekregen: ik mag nu officieel een kerkdienst leiden. Om dat consent te krijgen, volg ik een cursus liturgie en homilietiek (preek schrijven) in dit voorjaar. Daarvoor ben ik acht à negen woensdagen in Doorn.

De kerkdiensten zijn onderwerp van gesprek binnen de kerkenraad. Het is goed om je zo af en toe de vraag te stellen of wat je doet, nog voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van mensen. Daarbij kan ik gebruik maken van wat ik in die cursus te horen krijg.

In januari heb ik samen met ds Kirsten Wuijster van de Johannesgemeente een avond georganiseerd over het jaarthema 'Hoop doet van zich spreken'. We hebben de wethouder van sociale zaken van Eindhoven, mevrouw Renate Richters én de politiechef, Albert van de Wetering aan tafel ondervraagd over hun ideeën omtrent een rechtvaardige samenleving. Het was een heel mooie avond, waar circa vijftig mensen op af kwamen. Mooi om te horen hoe deze beide mensen op hun terrein het verschil maken. De dag erna twitterden beiden dat ze het ook een mooie avond hadden gevonden.

Op *dinsdag 21 april om 20.00 uur* is de volgende thema-avond, dan in de kerk in Son. U bent van harte welkom - informatie volgt via de wekelijkse nieuwsbrieven en staat ook in het programma-jaaroverzicht.

Met de kerngroep pastoraat hebben we een beleidsplan geformuleerd. We denken na over manieren om pastoraat te blijven vormgeven, ondanks dat we met minder mensen zijn die het werk kunnen doen.

Er is geen inloop-uur meer, maar uiteraard bent u welkom om een afspraak te maken voor een gesprek.

Petra Zweers
kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
tel. 0658 774450

Vanuit de ZWO

Wanneer u dit leest is de vastentijd al een tijdje aan de gang. Vanuit de ZWO hebben we een aantal activiteiten in deze periode. De opbrengsten van deze activiteiten zijn voor **Brabant voor Moldavië**.

Brabant voor Moldavië is een samenwerkingsverband van een aantal Brabantse gemeenten die 4 projecten van Kerk in Actie in het armste land van Europa ondersteunen. Die armoede heeft onder meer tot gevolg dat veel volwassenen proberen werk te vinden in het buitenland, en dat jongeren wegtrekken uit het land. Informatie vindt u op de site van Kerk in Actie/ **Brabant voor Moldavië**.

Tijdens de vastentijd hebben wij u na afloop van de kerkdiensten de Vastenkaart aangeboden, ter ondersteuning van het eventuele vasten.

De **sober maaltijd** die op 18 maart gepland was, komt te vervallen vanwege de **Corona uitbraak**.

Op **1 april om 17.00 uur** is er een **stiltewandeling**, deze start vanaf de kerk aan de Zandstraat. Tijdens de wandeling zijn we stil, hier en daar stoppen we voor een bezinningsmoment. Aansluitend soep met brood in de kerk, waarbij aandacht is voor Moldavië, met de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven.

Op **5 april** is er na dienst de mogelijkheid een groet te sturen naar gedetineerden door middel van de **Paasgroeten actie**.

Op **19 april** is er een collecte voor **Brabant voor Moldavië**.

Wij wensen u een inspirerende vastentijd.

Namens de ZWO, Cora Rothuizen

Verlangen naar licht: de Goede Week

Meestal denken we vooral met Kerst aan licht, maar ook Pasen is een gang vanaf de schemer van de avond, door het donker van de nacht, naar het licht van de morgen.

We vieren dit jaar de dagen voor Pasen op een wat minder traditionele manier.

- *Op Witte Donderdag* vieren we in de schemer van de avond een maaltijd, zoals Jezus die heel zijn leven hield met heel veel mensen, een keer zelfs naar verluidt met enkele duizenden.

Daarom willen we dit keer in verbondenheid met al die mensen met wie Jezus de maaltijd zou kunnen hebben gedeeld een sobermaaltijd houden, zoals we dat ook tijdens de 40 dagen hebben gedaan.

Tijdens deze maaltijd worden enkele liederen gezongen en een paar verhalen verteld.

Met het brood dat gedeeld wordt en aan het eind van de maaltijd de wijn is het ook Avondmaal, zij het wat minder formeel liturgisch.

Vanwege het maaltijd karakter beginnen we dit jaar een uur eerder dan anders, dus **om 19.00 uur**.

- *Op Goede Vrijdag* vieren we niet alleen maar het lijden en sterven van Jezus, maar dat van alle mensen die onschuldig worden vervolgd en met allerlei ellende te maken krijgen. Daartoe lezen we fragmenten uit het boek Jesaja, waar de liederen van de zogeheten Dienaar van de Eeuwige staan, met name hoofdstuk 53.

Die Dienaar is niet zomaar Jezus, maar hij is het óók, naast al die velen, die tot op vandaag kapot gemaakt worden, en een enkele keer zijn wij dat zelf ook.

Deze teksten uit Jesaja verbinden we met fragmenten uit het

evangelie en met verhalen van vandaag (van de werkgroep ZWO) en uit het jodendom en het boeddhisme. Deze viering begint op de vertrouwde tijd, **om 20.00 uur**.

- *Op Stille Zaterdag* lezen we nog meer teksten uit Jesaja en verbinden die met de berichten over de Opstanding en verhalen van nu.

We brengen het nieuwe licht naar binnen en gedenken dat wij door onze doop onszelf hebben verbonden met Hem en met alle mensen naar wie zijn liefde uitging.

We lezen hoe Jezus herkend wordt bij het breken van het brood en hernemen de maaltijd alsof hij in ons verder leeft. Het 'lichaam van Christus' is niet dat stukje brood, maar dat zijn wij, zijn opstandingslichaam.

Net als andere jaren begint deze viering **om 21.00 uur**.

- *Op Paaszondag* komen we weer bij elkaar, nu in de kerk aan de Zandstraat in Son.

Ook daar beginnen we met samen eten aan het **Paasontbijt** dat gevolgd wordt door een ochtendgebed waarin Petra Zweers voorgaat.

Dus:

- **Witte Donderdag om 19.00 uur** in de Knoptorenkerk in Rooi*
- **Goede Vrijdag om 20.00 uur** in de Knoptorenkerk in Rooi*
- **Stille zaterdag om 21.00 uur** in de Knoptorenkerk in Rooi*
- **Paaszondag om 10.00 uur** in de kerk a/d Zandstraat te Son.

* Zie 'LAATSTE NIEUWS' op pag.11

Geurt Baerends

Leven alsof er geen God is...

75 jaar na de dood van Dietrich Bonhoeffer

Op Witte Donderdag, 9 april a.s., is het precies 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord. We noemen zijn naam met ere, want hij heeft, vanuit zijn cel, de theologie en het geloof van velen van ons diepgaand beïnvloed. Na het nazisme en de rol van de kerk in Duitsland zouden kerk en geloof nooit meer kunnen zijn als tevoren. Alle theologen die na hem met spannende boeken kwamen als 'Honest to God' en concludeerden 'God is dood', stonden op de schouders van Bonhoeffer.

Er is dus alle reden om nog eens rustig naar hem te luisteren, want de vraag die hij stelt is nog net zo actueel als toen. Midden in een volslagen 'werelds' bestaan, zoals wij dat nu leven, vraagt hij: "Wie is Christus nu eigenlijk voor ons?". Zo. Dan wordt het even stil. Bij mij wel in elk geval. Want dit is geen interessante filosofische vraag, maar dit vraagt naar de kern van wat ik geloof (of niet) en de kern van wat ik doe en laat en ben. Ik leg die vraag graag aan u, lezer, voor.

Terwijl u nadenkt vertel ik nog even heel kort wie Bonhoeffer is. Geboren in 1906 (hij werd dus maar 39 jaar!) groeide hij op in een liberaal, Luthers, kerkelijk niet-actief gezin en ging tot ieders verbazing theologie studeren. Na een degelijke, nogal filosofisch getinte opleiding werd hij docent en dominee. De opkomst van de N.S.D.A.P. en Hitler zag hij bezorgd aan, maar hij werd zoals zovelen verrast door de complete machtsovername in 1933, de verdrijving van de Joden uit al hun functies en het zwijgen van de Duitse kerk. Die kerk brak daarop in tweeën. De Deutsche Christen omarmden Hitler, maar Bonhoeffer werd actief in de antifascistische Bekennende Kirche. Hij werd de mentale steun voor de verzetsgroep die een aanslag op Hitler beraamde. Die aanslag mislukte en op vermoeden van zijn rol werd hij vastgezet. Vanuit zijn cel schreef hij zijn brieven, o.a. over hoe we nog zouden kunnen geloven, nadat het Christendom voor altijd zijn geloofwaardigheid had verloren in deze oorlog. Na twee jaar cel werd hij alsnog vermoord, op bevel van Hitler zelf. Eén maand voor de capitulatie...

Bonhoeffer had brieven geschreven vanuit zijn eerste gevangenis. De brieven aan zijn vriend en collega Eberhart Bethge zijn bewaard gebleven. Wie zijn brieven leest (nog steeds te koop als 'Verzet en Overgave') wordt meegenomen in zijn ontwikkeling. Eerst was hij een klassiek gelovig mens. Daarna ging hij begrijpen, dat het hele idee van een hemelse en een aardse werkelijkheid, die naast en tegenover elkaar bestaan (God daar en wij hier), is achterhaald. Ja, juist dit idee had de ruimte geschapen waarbinnen het fascisme en het Christelijk geloof hun eigen gang konden gaan en zo elkaar konden versterken. Wat was er misgegaan? Allemaal 'religieuze' mensen toch? Die allemaal geloofden dat er ook nog een 'daarboven' was en dat zij een soort religieus gen hadden, dat hen in staat stelde om daar contact mee te houden. Daarom konden zij het goede doen voor het volk en voor het eigen zielenheil. Maar na deze oorlog, die "in tegenstelling tot alle andere, geen 'religieuze' reactie teweegbracht" heeft dat geloof alle krediet verloren. Het is het einde van de religie. We zijn op onszelf aangewezenen... Of...?

Hier denkt Bonhoeffer verder. Niet systematisch, maar kwetsbaar, en tastend. Ook met Luther kan hij niet zomaar doorgaan, maar toch ontleent hij aan deze voorganger de basis voor een nieuw, niet-religieus geloof en een nieuw omgaan met de Bijbel. Hij vermoedt namelijk dat in Christus het antwoord is gegeven op zijn twee hoofdvragen: hoe is de verhouding tussen God en werkelijkheid en hoe kan geloof bestaan als navolging. Dat komt samen in die ene vraag die ik daarstraks stelde en waar u nu lang genoeg (??) over heeft nagedacht: als dit de enig bestaande werkelijkheid is: wie is Christus dan eigenlijk voor ons? En wat betekent navolging dan?

U denkt nog wel even verder, maar dit is wat Bonhoeffer er van zegt: Het einde van de goddelijke wereld naast de onze is

niet pas onlangs ingezet. Het gebeurde toen God mens werd in Christus. God stond niet meer buiten de wereld en de wereld niet buiten God. Hij is in deze wereld aanwezig en alleen in de dienst aan de wereld kan Hij worden gekend. Geloven in Christus is dus leven in de wereld. Dat is: in de ruimte van Gods aanwezigheid. Zo is dat ook in de Psalmen te vinden en Bonhoeffer ontdekt dat het 'aardse' Oude Testament hem de ogen opent. Hij gaat het Nieuwe Testament lezen vanuit het Oude.

Geen God meer die we te hulp kunnen roepen als wij, mondige mensen, het zelf even niet meer weten. Leven als navolging, alsof er geen God is. En dan ervaren dat wij hem ontmoeten waar het lijden geleden wordt. Niet 'geestelijk', maar zo pijnlijk en fysiek als het kruis zelf. Zonder onderscheid is Hij daar, bij gelovige en ongelovige. Bonhoeffer mocht dat zeggen. Hij schreef het eigen uit ervaring. Zijn korte gedicht 'Christen en Heiden' spreekt voor zich.

En zo is Bonhoeffer inspirerend en troostend. Hij stelt nog veel meer fundamentele vragen. Want hoe nu verder met de kerk? En de geloofstaal? De verleiding is groot, om toch maar door te gaan zoals we altijd al deden, maar dan is Bonhoeffer lezen uiterst verontrustend. Dus als de voorganger bij het uitspreken van de zegen zegt, dat wij nu weer de wereld ingaan, dan mag u gerust een wenkbrauw optrekken. Want er is maar één wereld, waar ook de kerk toe behoort: Gods wereld.

Dirk Strasser

CHRISTEN EN HEIDEN

1

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om geluk en brood,
redding uit ziekte, schuld en dood.
Zo doen ze allen, christen en heiden.

2

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

3

God gaat naar alle mensen in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer



Mondtjesmaat

De mensheid is dodelijk ziek

Natuurlijk zit de teloorgang van het kerkelijk leven ons allen dwars. Al was het alleen maar omdat er geen gemeenschap voor in de plaats komt.

Dat hebben we al gezien bij de sluiting van onze bejaardenhuizen. Met allerlei mooie slogans zijn de oudjes die veilige huizen uit gedreven en 'in de wijk' geparkeerd, omdat dat beter voor hen zou zijn. Maar het was gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel! En wat is het gevolg? Eenzaamheid en zorgtekorten. Terwijl in het bejaardenhuis altijd wel iemand was voor een eenzaamheid opheffend praatje bij de koffie en ook een verpleeghulp als je die hulp nodig had, is er in de wijk niemand beschikbaar, want bijna iedereen is overdag op het werk en zorg is versnipperd. Nu hoor je overal alom roepen dat het bejaardenhuis weer terug moet.

Met de kerk zou het ook zo kunnen gaan. Wáár in de wereld is zulk een netwerk beschikbaar waar mensen voor elkaar in staan? Clubwerk en verenigingsleven bestaan al bijna niet meer! Alleen de toch nog steeds talrijke kerken, met hun betrokkenheid op God èn medemens.

Hoe vaak gebeurt het niet dat als iemand ziek wordt dat er dan vooral uit de kerkelijke gemeente hulp en vriendschap geboden wordt? Als kerken moeten sluiten, houdt ook de zorg vanuit die gemeenschap op. Al die inmiddels onkerkelijke mensen zullen aan zichzelf worden over gelaten. Hier en daar zullen wel mooie, kleine initiatieven ('Knarrenhof') worden ontwikkeld, maar in het totaal blijft treurige eenzaamheid over.

Hoe komt het toch dat dit allemaal verloren gaat? Omdat voor velen God irrelevant zou zijn geworden en men daarom niet meer in God kan geloven?

Anderen haken af omdat ze niet meer in een hemel kunnen geloven (een wijdverbreid misverstand omtrent wat geloven is...)?

Neen, de echte reden waarom de kerk verdwijnt is niet de eventuele afwezigheid of zelfs dóód van God, of omdat men niet meer kan geloven dat er hierna nog iets is, maar om het gestadige verdwijnen van de mens als medemens.

Gedurende mijn predikantschap te Sneek en de eigen bewustwording van mijn homoseksualiteit werd ik voor het eerst geconfronteerd met het verschijnsel narcisme bij homoseksuelen, een toen nog vrijwel onbekend verschijnsel. Ik heb daarover met een vriend meerdere brieven geschreven. Toen leek narcisme nog een uitzondering te zijn, maar tot mijn verbijstering blijkt zich dat nu uitgebreid te hebben

tot alle lagen van de bevolking en zijn ook politici onbekommerd ijdel en ik-gericht. De moderniteit leert ons allen om vooral goed voor onszelf te zorgen. De opkomst van het populisme is daarvan helaas een schrijnend teken.

Neem nu de zgn. migratie waarop door hen steeds gehamerd wordt. Hun oplossing is: stop de massa-emigratie en sluit de grenzen van Nederland! Niemand zal beweren dat migratie geen problemen veroorzaakt. Er wordt zo vanzelfsprekend aangenomen dat onze zgn. linkse politici gretig die migranten naar binnen willen halen. Dat is helemaal niet waar.

Waarop baseren zij toch deze bewering?

Het is de wereldpolitieke realiteit die noopt tot binnen laten van migranten.

De gemakkelijke oplossing (grenzen sluiten) betekent dat wij mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld aan de dood overleveren door niks te doen. Is dat een maatschappelijke orde die wij voor ogen hebben? Zelf leven hebben door de dood van anderen? Kan men daar dan mee leven? Laten die populistten niet alleen hun stop-de-migratie kreten rondstrooien, maar ook een deugdelijke andere oplossing bieden. Die heb ik nog niet gezien of gehoord.

Wat ons allen steeds meer ontbreekt is oecumenische ontferming. Daarmee bedoel ik een open oog voor de gehele wereld in nood, waarbij wij allen zoeken naar een oplossing en waar wij ook bereid zijn om zelf offers te brengen. Er staat meermalen in het Mattheus-evangelie dat Jezus innerlijk ontfermd was (hij had er buikpijn van!) vanwege de schare, die voortgejaagd en afgemat was als een kudde zonder herder!

Er wordt dus om hêrdererschap gevraagd. En niet om een doodzieke, narcistische mensheid, die zijn grenzen dicht houdt en dicht plakt met kranten.

Oudere kinderen op Instagram en jongeren op Tik-tok, zitten de hele dag zichzelf te behagen en zijn ziekelijk op zoek naar 'likes'. Die weten niets van ontferming. Zullen zij een weg vinden uit deze chaos?

De kerk heeft een weg, door Mozes en Jezus geleerd. Laten wij daar open en rond voor uit komen! Waar die weg wordt onderricht en geoefend, daar ontstaat een nieuwe wereld, waar anderen respect ontvangen. Laat niemand ons dit geloof (= vertrouwen) afnemen, want de duistere wereld heeft het bevrijdende licht zo hard nodig!

Chris Mondt

Financiële actie Diaconie

Graag vragen we u aandacht voor de financiële actie van de Diaconie. In onze kerk zijn er twee ambtsgroepen die inkomsten verwerven:

- In de eerste plaats de ambtsgroep Beheer die door middel van de Actie Kerkbalans geld inzamelt voor de instandhouding van de kerkelijke organisatie en het kerkgebouw
- In de tweede plaats de ambtsgroep Diaconie die tot taak heeft de noden zowel binnen de gemeente als daarbuiten, waar ook ter wereld, te lenigen.

Ook dit jaar (2020) is er weer een aparte actie van de Diaconie. In januari ontving u de brief van de ambtsgroep Beheer voor de instandhouding van de kerkelijke organisatie. Nu ontvangt u van de ambtsgroep Diaconie een brief met toezeggingsformulier bij dit nummer van Woord&Daad.

In de brief wordt een toelichting op de actie gegeven. U kunt indien u een toezegging wilt doen, uw formulier vóór 25 april op de post doen met de retourenveloppe (met antwoordnum-

mer) of in het postvakje van de Diaconie doen in de kerk. Echter als u de Diaconie al ondersteunt middels een periodieke schenking, dan ontvangt u GEEN brief en formulier. Dan is/wordt uw bijdrage door de bijdrage-administrateur al verwerkt en geïnd.

Mocht u een overeenkomst periodieke schenking hebben, dan kunt u dit jaar een nieuwe overeenkomst ontvangen. Diverse overeenkomsten lopen nu na 5 jaar af.

Deze actie houden we nu in maart en april, samen met de paasmarkt, waarmee we willen onderstrepen dat de Diaconie er is voor de zwakke mensen in onze omgeving.

*Ambtsgroep Diaconie
Lieuwe Terpstra, Carla Poot en Jeannet Venekamp*

Het woord is aan...

De Koster in de Knoptorenkerk - 'Werkers van toen en nu' (Deel I)



In verschillende periodes hebben koster hun werkzaamheden zien veranderen. Vaak op de achtergrond zijn ze bezig, soms zie je ze pas als je ze door hebt.

Periode koster Frans van de Elsen.

Het was in de 40'er tot 60'er jaren, dat Frans van de Elsen koster was. Hij woonde in het huidige Heemkunde huisje direct naast de Knoptorenkerk. Dit was toen nog in eigendom van de Kerk. Frans was een gezien persoon in Rooi, er was zelfs een Roois drankje naar hem genoemd. Hij heeft de leeftijd bereikt van 99 jaar.

Periode koster Adriaan Ketelaars.

Rond 1965 werd Frans opgevolgd door de heer Adriaan Ketelaars, die in het huisje woonde op de Kerkdijk 1, later genoemd 'den Himmel'. Adriaan was katholiek, daarom is er



Koster Joop Bosgraaf: 'Mister Knoptoren'

door Ds. de Pater nog 'toestemming' gevraagd bij pastoor Klessens. Door de goede onderlinge verstandhouding was dit geen probleem. Belangrijk was het dat de koster in de buurt van de kerk woonde. Zo was er in die begintijd geen water in de kerk beschikbaar en moest de koster water vanuit huis meenemen als dit gewenst was. Ook diende hij voor de verwarming te zorgen. Hij moest dan in de kerkzaal het vuur in een grote losstaande kachel al op de zaterdag aansteken. Dit vuurtje moest dan zaterdagavond en zondagmorgen nog eens extra opgepoord worden. Ook hielp hij mee aan het onderhoud van de kerk, zoals bv. het verdrijven van de vliegen. Op zolder boven de kerkzaal zette hij dan rookpotjes neer om de vliegen uit te roken.

Rond 1968 werd de Knoptorenkerk grondig aangepakt. De ingang kwam aan de andere kant met een directe verbinding tussen kerktoeren en kerkzaal, zoals dat voor 1808 was. Preekstoel en het koor met orgel wisselden van plaats. Een moderne vloerverwarming is aangelegd, inclusief een grote cv-ketel. De koster moest dit stukje techniek netjes bedien. De kerkbanken maakten plaats voor 140 kerkstoelen

met ronde knoppen. Adriaan Ketelaars hoefde niet aanwezig te zijn bij de diensten zelf. Hij werd wel gevraagd om de klokken te luiden. Ook lette hij op de brandweerslangen die te drogen hingen in de torenhal.

Verder was hij en zijn vrouw gevraagd om eens de kerk te poetsen. Adriaan Ketelaars was ook 'doodgraver'. Hij dolf het graf en maakte het gat in de grond later netjes dicht. Voor al de werkzaamheden kreeg hij een vergoeding. Adriaan Ketelaars is 30 jaar lang koster geweest en 92 jaar geworden, hij overleed twee jaar geleden. Mevrouw Ketelaars overleed op dezelfde dag als Ds. Hans de Pater in 1989 (*bron Gerrit Ketelaars, zoon van Adriaan).

Periode koster Joop Bosgraaf en Henk Rexwinkel.

Tweede helft 90'er werd Joop Bosgraaf koster. Joop was er altijd bij wanneer er iets te doen was in de kerk. Henk Rexwinkel was zijn maatje, vooral op het gebied van de geluidstechniek.

De Raad van Beheer, waar Joop ook zitting in had, zette eind 90'er jaren een grootschalige restauratie op touw. Joop werd, als 'Mister Knoptoren', voorzitter van deze restauratiecommissie. Allerlei deskundigen werkten eraan mee. Op zolder werd volop boktor aangetroffen, balken waren soms totaal verrot. Aansluitend op de restauratie werd door

Joop Bosgraaf en Henk Rexwinkel en andere vrijwilligers de kerkvloer grondig gereinigd en de stoelen kregen een extra vernislaag. Ook de begraafplaats is door hen onderhanden genomen, zodat het totaalbeeld van de Knoptorenkerk er weer prima uit zag.

Geluidszaken voor de kerkdiensten werden in die tijd ook opgepakt. Ds. Hans de Pater gebruikte nog een microfoon met lange draad, die nogal eens in de knoop zat. Er werd dus geëxperimenteerd met een draadloze microfoon. Simon Plevier en later Henk Rexwinkel gaven ondersteuning. Het was een groot verlies toen Simon Plevier om was gekomen bij een verkeersongeluk. Er was ook een keer in de kerk ingebroken, waarbij de antieke doopvont en enig tafelsilver was gestolen. Koster Joop die het dagelijks beheer hierover had zat natuurlijk in zak en as. Door goed politieverzoek en met 'een beetje hulp van boven' werd alles gelukkig weer teruggevonden. In de 90'er jaren is in de kerk een Kroonluchter actie gehouden. Het werd een groot succes. Na overleg te hebben met de oude Hr. Quivoovi, die de mooie

oude modellen nog ontworpen en gesmeed had, werden de oude lampen er af gehaald. Dat liep helaas mis. Joop hield de trap vast en Henk klom naar boven, maar het gebeurde toch dat Henk van een behoorlijke hoogte van de trap viel, boven op de knoppen van de oude kerkstoelen. Dat was heel vervelend. Henk liep een klaplong op en een paar gebroken ribben. Ook Joop had eens een ongeluk. Hij wilde met de touwen de klok luiden die zo'n 1500 kg zwaar is. Hij viel uit de touwen brak zijn pols. Enig tijd later zijn maatregelen genomen om de klok elektrisch te luiden.

Periode koster Koos de Vries.

Eind 1998 trad Koos de Vries aan als koster. Hij begeleidde de kerkdiensten en verzorgde het onderhoud en schoonmaak van de kerk. Hij ontving voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding.

Marcel Janse, een van de koster

(In het mei nummer van Woord&Daad volgt Deel II: de periode vanaf ca. 2001 tot heden. Red.)

Oproepen voor de Paasmarkt

Geen Paasmarkt zonder helpers! Een trouwe groep medewerkers heeft zich weer gemeld om de stands voor 4 april te organiseren. Hun namen ziet u hieronder. Maar zij hebben natuurlijk wel uw hulp en vooral uw inbreng nodig! Kijk eens wat u kunt bijdragen. En als u twijfelt of nieuwe plannen hebt, bel of mail dan Gerard Rothuizen, (06 373 05 162 of e-mail: familie.rothuizen@kpnmail.nl)

Planten

Wie heeft (tuin-)planten in de aanbieding? Aanmelden bij: Hans Lubben of Ella Waanders, e-mail: twaanders@hetnet.nl of inleveren voor het begin van de Paasmarkt.

Boeken

Wie heeft boeken/CD's/DVD's/LP's/legpuzzels ter verkoop? En wie wil helpen sjouwen en/of sorteren? Boeken inleveren kan bij de kerk in Son na de kerkdienst van 15 of 29 maart of op donderdagochtend 19 of 26 maart of 2 april, 9.30-12.00 uur. Vragen en aanmelden bij Jacques den Boer, (0499 472989; e-mail: denboer.1@kpnmail.nl)

Bloemstukjes

Wie heeft nog potjes, vazen of ander materiaal? Neerzetten in de verzamelruimte in de kerk in Son. Voor vragen: Ineke Sulsters, (0499-475384; e-mail: h.sulsters@chello.nl)

Kunstnijverheid

Wie heeft er niet meer gebruikte sieraden ter verkoop? En wie heeft nog sjaaltjes die toch maar liggen te liggen? Aanmelden bij Riet Griffioen, (06 2555 2015; e-mail: rietgrif@gmail.com)

Gebak

Wie wil thuis wat voor ons bakken om te verkopen? Allerlei soorten baksels zijn welkom als ze maar niet te groot zijn. Liefst ook wat apart, zoals glutenvrij, lactosevrij of met riet-suiker etc. of noten. Wilt u daarbij ook een ingrediëntenoverzichtje voegen, dan weten de belangstellenden wat ze kiezen. Aanmelden bij Elly Mulder, (0499-473028; e-mail: e.p.mulder@hetnet.nl) of Anneke Kauffmann, (0499-471879; e-mail: kauff100@planet.nl)

PAASMARKT

- > Bloemstukken & planten
- > Boeken, strips en puzzels
- > LP's & CD's / DVD's
- > Kunstnijverheid
- > Schilderijen
- > Sieraden
- > Sjaaltjes

- Soep en broodjes <
- Loterij <
- Homemade gebak <
- Irakese gerechten <
- en etc <

Bloemstukjes

2e hands ✓ **Boeken CD's etc.**

Inloophuis dak- en thuislozen 't Hemeltje Eindhoven
+ Stichting Vluchteling-in-de-Knel

Protestantse Kerk - Zandstraat - Son

za
ter
dag **4 APRIL 2020** $\frac{10}{13^{30}}$

Gratis toegangInfo: 0499-477533 / 06 37 30 51 62

Pasen in fragmenten

Op **zondag 29 maart** spelen verhalenverteller Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer hun voorstelling 'Pasen in fragmenten' in onze kerk.

'Pasen in fragmenten' bestaat uit zes indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers.



Joke den Heijer

Een ooggetuige vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Zacheus vertelt hoe hij in de boom klom om een glimp van Jezus op te vangen. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, vertelt hoe het was om toegejuicht te worden door een grote menigte. Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven, de dag waarop haar zoon stierf. Een van de vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelt hoe zij op Paasochtend naar het

graf van Jezus gingen en het leeg vonden. De Emmaüsgangers vertellen over hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat.

De muzikale begeleiding is in handen van Joke den Heijer, celliste in het Gelders Orkest. Door muziek en verhalen ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw en eigen-tijds vertellen. Kees Posthumus vertelt oude verhalen vroom en vrolijk opnieuw, in kroegen en kerken, zodat ze verrassen, aan het denken zetten en inspireren.

Van harte uitgenodigd om na afloop nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

Zondag 29 maart om 15.00 uur in de kerk in Son.

Na afloop een deurcollecte als bijdrage in de kosten.

Jeannet Venekamp



Kees Posthumus

Onderweg

Vaak zijn mensen op zoek (op weg) naar een andere omgeving, een plek die nieuw is en verrast, maar soms wordt een mens door zo'n plek gevonden en zijn de rollen omgekeerd. In het laatste geval is het de plek die jou aanspreekt en zelfs een beroep op je kan doen.

Wij ervaren dat er in onze leefsituatie sprake is van zoeken en gevonden worden. Daarbij is *thuisgevoel* voor ons het kernwoord. En dat hebben we, nu wij na ruim 23 jaar Brabant weer terugkeren naar onze wortels in het westen van het land. In de 11 jaar dat we in Sint-Oedenrode wonen, zijn we actief lid geweest van de Prot. Gemeente in St. Oedenrode en Son & Breugel en mochten we op velerlei gebied meewerken om 'kerk' te zijn in een veranderende wereld. We hebben deze tijd als zinvol en waardevol beleefd en danken voor de openheid en vriendschap die we van velen hebben ondervonden en ons leven hebben verrijkt. Onze goede contacten zullen we zeker vasthouden. Want onze nieuwe woonplaats Rockanje ligt niet in een ver buitenland, waarmee ons vertrek en afscheid weer wat worden gerelativeerd. Immers, in het gesprek dat we ook hopelijk in de toekomst met elkaar zullen mogen voeren, blijven we hoe en waar dan ook samen onderweg.

Het ga eenieder goed en naar wij hopen in elk geval tot weerziens.

Kees en Marja Wisse

Tot slot:

Habitat

*Totdat het land zich opende
bleven wij onderweg*

*op gang hield ons de zekerheid
dat het zich vroeg of laat
onverwacht prijs zou geven*

*wij waren er niet naar op zoek
maar luisterden en zagen hoe
het ons opzocht ongevraagd en
zich begon weg te schenken*

*in dit natuurlijke verband
vanzelfsprekend opgenomen
niet langer vreemdeling
maar kind aan huis*

*wisten wij ons eindelijk
thuisgekomen*

Kees Hermis

Kees en Marja, we wensen jullie "behouden vaart". Bedankt voor jullie bijdragen in onze kerk en Kees in het bijzonder voor zijn poëtische ontboezemingen. (Red.)

Maaltijd voor alleengaanden

Zondag 24 mei gaan we weer een maaltijd bereiden. Noteer die datum vast in je agenda en meld je aan bij:

Agaath	tel. 471125
Din	„ 460816
Ellie	„ 473028
Anneke	„ 471879
Joukje	„ 472614



Paasmarkt zaterdag 4 april, een evenement!

Het is weer bijna zover! Over een kleine maand vindt onze traditionele Paasmarkt in de kerk aan de Zandstraat weer plaats. Zet het allemaal alvast maar in de agenda's. Gerard Rothuizen en zijn team enthousiaste vrijwilligers zijn al begonnen met de voorbereidingen. Zie zijn oproep op pag. 9 aan ons allen om een steentje bij te dragen. Zoals bekend komt de opbrengst ten goede aan twee doelen, die onze kerk ondersteunt: het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven en Vluchtelingen in de Knel. Vorig jaar leverde de markt ruim 2300 euro op, een prachtig resultaat! Kunnen we dit bedrag dit jaar overtreffen?

De sfeer

Iedere keer als je op de zaterdag van Palmpasen de kerk binnen komt word je verrast door een kleurenzee van bloemen en planten, het geroezemoes van de vele gasten en de heerlijke geuren van koffie en allerlei lekkernijen.

De boekenmarkt etc.

De boekenmarkt is als altijd de grote trekpleister. Om 10 uur 's ochtends staan de eerste liefhebbers al voor de deur om toe te slaan in het ruime aanbod van boeken, CD's/DVD's, puzzels etc. Binnen de kortste tijd zie je al de eerste koopjesjagers met een flinke stapel boeken onder de arm zich melden bij Jacques den Boer en zijn medewerkers aan de kassa. Anderen zie je snuffelen tussen de tafels met fraaie kunstwerken, sieraden, kaarten, sjaals e.d. De meer culinair ingestelde gast doet zich te goed aan allerlei soorten zelfgemaakt banket en andere lekkere hapjes, waaronder Irakese lekkernijen van ons gemeentelid Layla Naum. Aanraders!

Zeg het met bloemen!

Ook de door vaardige en artistieke handen geschikte bloemstukjes zijn erg in trek, evenals het uitgebreide assortiment planten, zaailingen en stekken. Je kan er beter maar snel bij zijn! Ideaal om met Pasen aan vrienden en familie cadeau te doen. Bij Thea Prummel kun je terecht voor een paar lootjes voor de loterij met aardige prijzen!

We zien er weer naar uit! Een mooie gelegenheid om elkaar te treffen en onder het genot van een kop koffie en cake weer eens lekker bij te praten. Iedereen - jong en oud - is van harte welkom. En neem vooral familie, vrienden en burens mee! De markt is geopend van 10.00 tot 13.30 uur.

AvdH (Red.)



Zeg het met bloemen! (Paasmarkt 2019)

BEDANKT

Onze hartelijke dank voor de onvergetelijke dienst, zondag 26 januari 2020. Te worden toegezongen met het toepasselijke lied:

“Dat ‘s Heeren Zegen op u daal”, de felicitaties, de bloemen, de lijst met namen: het was hartverwarmend. Met vriendelijke groet,

Anne Douma en Pia Huizenga

Mede namens mijn vrouw hartelijk dank voor de prachtige bloemen en handtekeningenlijst die wij mochten ontvangen i.v.m. mijn 75^{ste} verjaardag. Met vriendelijke groet,

Henk en Nelleke Rexwinkel

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die we mochten ontvangen met lijst met handtekeningen en gelukwensen bij ons 50-jarig huwelijk 8 december 2019. Met vriendelijke groet,

Marcel en Wil Janse

Beste kerkleden,
Wij werden blij verrast met een boeket en een begeleidende lijst met handtekeningen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Wij hebben het zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groeten,

Winnie en Gerard Olthuis

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de handtekeningenlijst die ik via Anneke Kauffmann mocht ontvangen namens de kerkengemeenschap voor mijn 90e verjaardag.

Annie Rijdes

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor prachtige bloemen en de handtekeningenlijst. We waren er heel blij mee en vooral zijn we dankbaar deel te mogen uitmaken van een geloofsgemeenschap waar met zoveel liefde en aandacht naar elkaar wordt omgezien. Onze warme groeten.

Roel en Paulien Rabbers

Wij ontvingen dit bedankje op 26 januari, kort voor het overlijden van Roel (Red.)

Kerstviering



Op donderdagmiddag 19 december kwamen we bijeen voor de Kerstviering met de oudere gemeenteleden. Het was weer een fijne bijeenkomst. We werden verwelkomd met koffie of thee met iets lekkers. Tijdens de dienst vertelde Petra ons een Kerstverhaal, de muziek werd verzorgd door Paulien en Dirk, na afloop, dronken we nog een glaasje met iets erbij.

Uit de Gemeente

Kerkdiensten

KERKDIENSTEN ST.-OEDENRODE

22 maart	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen
09 april	19.00 uur*:	Ds. G. Baerends Dienst van Schrift en Tafel Witte Donderdag, m.m.v. koor
10 april	20.00 uur:	Ds. G. Baerends Goede Vrijdag, m.m.v. mannenkoor
11 april	21.00 uur:	Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en Tafel Paaswake, m.m.v. de cantonij
19 april	10.00 uur:	Mw. ds. B. v. Litsenburg
03 mei	10.00 uur:	Mw. P. Zweers
17 mei	10.00 uur:	Ds. M. Luijk

* Zie aankondiging over kerkdienst Witte Donderdag op pag. 5

LAATSTE NIEUWS

i.v.m. de Corona uitbraak zullen tot nader order de geplande diensten voor St.-Oedenrode verplaatst worden naar de kerk in Son, waar het mogelijk is de diensten via internet uit te zenden, zodat deze door thuisblijvers beluisterd kunnen worden. Via de nieuwsbrief zullen de kerkleden over het verdere verloop op de hoogte worden gehouden.

KERKDIENSTEN SON

29 maart	10.00 uur:	Drs. W. v.d. Wouw
05 april	10.00 uur:	Mw. ds. I.M. den Hartog
12 april	10.00 uur:	Mw. P. Zweers Paaszondag
26 april	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen
10 mei	10.00 uur:	Ds. R. Wijkhuizen, Dienst van Schrift en Tafel
24 mei	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen

Familieberichten

OVERLEDEN

26 november	Dhr. D. Helder, 82 jaar Anemoonstraat 4, 5691 SZ Son en Breugel
11 december	Mw. E. Veerman - Pekelharing, 88 jaar Molenveste 1, 5683 BE Best
16 december	Mw. J.H. Govers-Speur, 87 jaar Brederodestraat 5, 5691 XN Son en Breugel
04 januari	Dhr. G. Bakker, 87 jaar Europalaan 2a 23, 5691 EN Son en Breugel
18 januari	Dhr. H.B. Smalbraak, 95 jaar Europalaan 2a 19, 5691 EN Son en Breugel
03 februari	Dhr. R. Rabbers, 77 jaar Roerlaan 21, 5691 HG Son en Breugel

Laten wij meelevens met de nabestaanden en hen dragen in onze gebeden.

UITZENDING DIENSTEN VIA INTERNET

Diensten in Son worden uitgezonden via het Internet: www.kerkomroep.nl en kunnen desgewenst ook later worden beluisterd

Wegwijzer

KERKGEBOUWEN

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-18625439.
Knoptorenkerk, Kerkdijk 8, St.-Oedenrode, tel. 0413-479067.
Contactpersoon voor gebruik of verhuur: dhr. P. de Koning,
Stichting 'Knoptorenkerk', tel. 06-23916912.

KERKELIJK WERKER

Mw. P. Zweers,
tel. 06 587 744 50
e-mail: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

COÖRDINATOR KERKDIENTEN

Mw. R. van der Lugt, tel. 0499-474227, e-mail: lugt.kerk@kpnmail.nl

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de kerk aan de Zandstraat in Son en is iedere donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

KERKENRAAD

Scriba: dhr. A. F. Vink,
tel. 06 239 565 20, e-mail: scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

AMBTSGROEP BEHEER

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.

- De kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL78 ABNA 0482 3701 65 t.n.v. de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel.
- Rekeningen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester via het kerkelijk bureau.
- Wijzigingen in persoonsgegevens in verband met geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie via het kerkelijk bureau. Een geboortekaartje of verhuisbericht is voldoende.

DIACONIE

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL79 INGB 0003 7524 98 t.n.v. Werkgroep ZWO te Son.

FAMILIEBERICHTEN

Voor plaatsing in dit blad op te geven aan dhr. T. Waanders, Hoogenberg 5, 5691 DN Son, tel. 0499-472721, of door toezending van geboortekaartje, huwelijksaankondiging of rouwannonce.

CONTACT

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook kunt u bellen:
Voor Son en Breugel: Mw. A. Kauffmann, tel. 0499-471879.
Voor Sint-Oedenrode: Mw. T. Siertsema, tel. 0413-287697.

HULPGROEP 'OMMEKAAR' ST.-OEDENRODE

Verricht hand- en spandiensten. Telefonisch te bereiken:
maandag van 09.30-10.30 uur, tel. 0413-472066 (b.g.g. 0413-474765) en
donderdag van 12.30-13.30 uur, tel. 0413-474765 (b.g.g. 0413-472066).

WEBSITE GEMEENTE

www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG

Mw. Chr. Drubbel, e-mail: chrisdrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT

Bereikbaar via het CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel, op werkdagen van 9.00-13.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur, tel. 0499-491470).
Of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl

ARM-IN-ARM GROEP

Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.